

**Nog 6 dagen tot
Kerst!**

Donderdag



december

Donderdag met inhoud

't Kwam op de aarde voor ons allemaal – ds. Douwe Visser

Wellicht is kerstfeest toch nog steeds wel het meest gevierde feest in Nederland en misschien zelfs wel in de hele wereld. Het mag dan een christelijk feest zijn maar dat betekent niet, dat alleen gelovige christenen het feest vieren. Er is een wereld aan manieren om kerst te vieren waarbij de christelijke achtergrond weinig of helemaal niet aanwezig is. Maar dat er met kerst kerkdiensten zijn, is vanzelfsprekend en zal ook door niemand verbazingwekkend gevonden worden. Lang niet iedereen gaat naar de kerstdiensten maar die diensten trekken wel veel meer publiek dan de kerkdiensten op de zondagen door het jaar heen. Grote volle kerken, met name bij de kerstnachtdienst, zijn nog steeds geen uitzondering. Ik vind het heerlijk. Ik geniet ervan en iedereen is in zo'n kerstnachtdienst even welkom: frequente of eenmalige kerkgangers. Natuurlijk gaat het in die dienst over de geboorte van Jezus Christus, de Zoon van God, in Bethlehem geboren. Die gebeurtenis omvat zoveel, met zoveel betekenis voor ons leven, dat je daar gemakkelijk een domineesleven lang aan gevarieerde preken kunt vullen. Als je maar zo preekt, althans probeert te preken, dat je woorden niet alleen *begrepen* worden door iedereen maar dat iedereen ze ook op zijn of haar eigen leven kan *toepassen*. Want Jezus kwam op de aarde voor ons allemaal.

Die laatste zin bevat woorden uit een oud kerstlied: "Er is een kindeke geboren op aard". Ik heb over de ontstaansgeschiedenis van dat lied niet veel kunnen vinden alleen maar dat het oud is maar dat kun je aan de taal ook wel zien. Het is een kinderlied met weinig inhoud en weinig

variatie maar juist daarom blijft het gauw hangen en kunnen heel veel mensen het zo zingen. Het lied bezingt de geboorte van het kind Jezus, die - en dat is het belangrijke refrein - op de aarde kwam voor ons allemaal. Dat is misschien nog wel de belangrijkste boodschap van kerst. Er is voor iedereen reden om feest te vieren want de geboorte van dat kind Jezus kan voor alle mensen betekenis hebben. Vandaar dat ook *iedereen* is uitgenodigd om dat feest van harte te vieren: blijde maar ook verdrietige mensen want de vreugde om de geboorte van Jezus houdt niet op bij de grens van je eigen blijdschap. Het kerstfeest is een feest van vrede en vrede is het pas echt op aarde wanneer alle mensen in vrede met elkaar samenleven. Het is een feest waarbij iedereen van de partij kan zijn maar dat toch ook het meest een 'geslaagd' feest is wanneer de feestvreugde niet verstomt als het feest weer voorbij is. Dat we dit feest niet altijd zo vieren als het bedoeld is mag zo zijn, het zou anders moeten zijn, maar dat is nog geen reden om het kerstfeest niet elk jaar weer te vieren. En iedereen is van harte uitgenodigd het feest te vieren want: 't kwam op de aarde voor ons allemaal!